

אם מִקְבְּלִים אַתֶּם אֶת הַתּוֹרָה, מוֹטָב, וְאִם לֹא, שָׁם תִּהְיֶה קְבוּרַתְכֶם
(שבת פח ע"א)

כבר אמרו חז"ל, שמתחילה היה בורא עולמות ומחריבן. וכן אמרו, שית אלפי שנים הוה עלמא וחד "חרוב". ומחצות ואילך של אלף השישי, ובפרט מפלג המנחה, נגלה ה"מחריבן".

זו ההתגלות שאנו רואים בעינינו - תהליך של מחריבן.
נתבונן מעט לראות את הדברים באספקלריא מאירה.

רוחנית: העולם מלא כולו, בשער הנו"ן של הטומאה, הן בחו"ל והן בארץ ישראל, ונכנס כמעט לכל מקום, עד המקומות הפנימיים ביותר. והוא מחריב את העולם ואת הנפשות חורבן גמור. ומכח זה מתפשטים כל מיני טומאות שישנם, ורבים הם, וקשה לפורטן.

עולם הישיבות והכוללים: מלבד מלחמה עם הטומאה של שער הנו"ן מבפנים, ישנה מלחמה מבחוץ, כעין שהיה לפני סגירת ישיבת וואלז'ין כידוע, ועתה קמו ראשי הערב רב ח"ו וח"ו לעקור את כל עולם הישיבות והכוללים, ואחרית גזירה זו מי ישורנו, ונפשות רבות נמצאים בסכנה רוחנית, הן על עולמם התורני, והן על עולמם הרוחני בכלל, והן בסכנה גופנית.

חינוך הילדים: נמצא בניסיונות עצומים שלא היו מאז ומעולם, ניסיונות פנים ואחור מכל צד.

אומה בין שבעים זאבים: כנסת ישראל מוקפת באויבים רבים בכל סביבותיה, והם פתחו במלחמה גלויה מכל הצדדים באופן חזק ותקיף, שלא תפסק עד ביאת משיח בב"א. ופרטיה רבים, שבויים, נהרגים, פצועים, עקירה מבתים, כילוי באש מקומות רבים, גיוס חיילים רבים לקרב על כל המשתמע מכך, סגירת מפעלים ומקומות עבודה, ועוד ועוד, וכן מצבי נפש כתולדה מן המלחמה. מלבד זאת בחלק נכבד מן העולם, מדינות העולם לאט לאט מקררים את יחסם למדינת הערב רב, ורבים רבים בעולם קמים על מדינה זו, ורח"ל אף על יהודים בכלל.

כלכלית: היוקר מאמיר בעשרות אחוזים, ולא נראה עצירה בעלייה, בתחומים רבים מאוד. וכן עלות המלחמה וכל נזקיה רבים מאוד.

שנאת אחים: שנאה זו מחריבה את כל המדינה שלא יהא לה יותר שעת השקט ומנוחה, מבחוץ ומבפנים.



ואנו נכוון לבבנו ומעשינו אליו ית' שמו

"אין לנו אלא לב אחד לאבינו שבשמים"